

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

Under det gångna året har Östgruppen fortsatt arbeta för ett ökat svenskt och europeiskt engagemang för demokrati- och människorättsfrågor i våra fokusländer. Vi har informerat om och bildat opinion kring de faktorer vi anser centrala för en demokratisk utveckling. Årets kampanjer för ett ökat svenskt demokratistöd till Ryssland och för föreningsfrihet i Belarus har varit viktiga delar av denna verksamhet.

Att aktivt stödja och samarbeta med lokala demokrati- och människorättsorganisationer har varit en lika betydande del av vårt arbete under året. Vi har både bedrivit konkret verksamhet på plats och skapat uppmärksamhet i Sverige om de villkor människorättsförsvarare i regionen verkar under.

För att öka genomslaget i vårt arbete har vi under året även inlett samarbeten med andra viktiga svenska och europeiska organisationer. Det har handlat om långsiktiga koalitioner likväl som tillfälliga samarbeten kring akuta problem.

Vårt största fokus under 2010 har legat på Belarus (Vitryssland), både inför och efter det presidentval som markerade inledningen på en våg av arresteringar och politiskt motiverad förföljelse. Vi har fungerat som en viktig kontaktlänk till Sverige och som kunskapskälla för svenska massmedier, myndigheter och organisationer. Vi är också den svenska aktör som har haft störst genomslagskraft i oberoende belarusisk media.

Vårt arbete med Ryssland har även tagit ny fart under 2010, med en omfattande informationskampanj om mötes- och föreningsfrihet och den inkonsekventa svenska rysslands- politiken. I takt med att den ryska ledningen har blivit alltmer auktoritär har Sverige dragit in sitt stöd till de krafter som verkar för en demokratisk utveckling. Vi har dessutom fortsatt vårt arbete mot den utbredda straffriheten för krigsförbrytelser begångna i Tjetjenien.

På kommande sidor presenterar vi vårt arbete under året uppdelat under respektive verksamhetsområde. Ett varmt tack till alla medlemmar och andra som har bidragit till och stöttat vår verksamhet!

Några resultat av Östgruppens arbete under 2010:

- ✓ Efter våra protester ökade regeringen demokratibiståndet till Ryssland till 38 miljoner kronor per år!
- ✓ Vi har skapat uppmärksamhet för den starkt krigskurna mötes- och föreningsfriheten i Ryssland!
- ✓ Vi såg till att människorättsproblemen i Tjetjenien fick en dominerande plats i mediareporteringen från Reinfeldts besök i Moskva!
- ✓ Vi har etablerats som ett centrum för informations spridning och opinionbildning i Sverige om samhällsutvecklingen i Belarus!
- ✓ Vår Kampanj 193 bidrog till att föreningsfriheten lyftes som ett av de stora människorättsproblemen i Belarus vid FN:s människorättsråd!
- ✓ Belarus lagstiftade om vapenfri tjänst till följd av inhemsk och internationella protestaktioner där vi tog aktiv del.
- ✓ Vi har förmedlat moraliskt stöd till den belarusiska demokrati rörelsen genom att konsekvent och frekvent förmedla nyheter till och framträda i oberoende belarusisk media!

Ryssland

Kampanj för ökat demokratibistånd till Ryssland

Med finansiering från Sida via Forum Syd genomförde Östgruppen under 2010 en informations- och påverkanskampanj om Sveriges demokratibistånd till Ryssland, som på senare år sänkts drastiskt samtidigt som situationen för den ryska demokratiörelsen blivit allt svårare. År 2007 valde regeringen att skära ner demokratistödet till Ryssland med nästan 90 %. Vårt primära kampanjmål gick ut på att biståndet skulle återställas till tidigare nivå på ungefär 100 miljoner kronor per år. Ett steg på vägen uppnåddes redan i början av 2010 när regeringen höjde biståndet till 38 miljoner kronor.

Till grund för kampanjen producerade Östgruppen rapporten "Rysk demokrati-



inte längre lika viktig?", där vi gav bakgrundsinformation till det svenska demokratibiståndets utveckling och beskrev hur förenings- och mötesfriheten i Ryssland inskränkts.

Rapporten presenterades vid tre separata seminarier som arrangerades i Stockholm i december. Till dessa bjöd vi in journalisten och människorätts-försvararen Oksana Tjelysjeva, verksam i Rysktjetjenska vänskapsförbundet, som berättade om sitt engagemang och den politiskt motiverade förföljelse som hennes organisation drabbats av.

Det första seminariet – inriktat på personer som är yrkesverksamma på Rysslandsrelaterade områden genomfördes i samverkan med Silc. Utöver Tjelysjeva och Östgruppens ordförande Martin Uggle medverkade Silcs generalsekreterare Martin Ängeby. Det andra seminariet samarrangerades med

Utrikespolitiska föreningen vid Stockholms universitet. Det tredje genomfördes helt i Östgruppens egen regi i form av en Rysslandskväll, där också delar ur en kommande film om Tjetjenien visades för seminariedeltagarna.

I samband med Tjelysjevas besök i Stockholm arrangerade vi ett möte med tjänstemän på UD med inriktning på bland annat Ryssland och demokratibiståndet dit.



Oksana Tjelysjeva på Östgruppens Rysslandskväll

Rapporten om det svenska demokratibiståndet överlämnades personligen till biståndsminister Gunilla Carlsson, den förmedlades också till utrikesminister Carl Bildt, berörda tjänstemän på UD samt till samtliga riksdagspartiers ordinarie ledamöter i riksdagens utrikesutskott. Dessutom spreds den i riktade utskick till flera nätverk med Rysslandsintresserade personer i Sverige. Massmedialt uppmärksammades den bland annat på ledarplats i Svenska Dagbladet och Eskilstunakuriren.



Debattartikel i Uppsala Nya Tidning

Inför riksdagsvalet genomförde vi en partienkät där vi frågade alla riksdagspartier om deras inställning till det svenska demokratibiståndet till Ryssland. Resultatet av enkäten presenterades i en debattartikel i Upsala Nya Tidning strax före valet. Svaren visade att Socialdemokraterna och Miljöpartiet ville utöka biståndet, medan partierna i Alliansregeringen ville behålla biståndet på aktuell nivå på ungefär 38 miljoner kronor per år.



Strategi-31

Den 31 oktober samarrangerade Östgruppen och Svenska Amnesty en manifestation utanför Rysslands ambassad i Stockholm, till stöd för rysk mötesfrihet. Vi anslöt oss därmed till Strategi 31, en rysk medborgarrörelse som går ut på att demonstrera den 31 i alla månader med så många dagar, med hänvisning till paragraf 31 i Rysslands grundlag, där just mötesfriheten garanteras. Ironiskt nog åtföljs ofta dessa demonstrationer i Ryssland av brutalt polisvåld och massgripanden av demonstranter.



Martin Ugglå talar utanför Rysslands ambassad

31-demonstrationen i Stockholm uppmärksammades av bland annat Expressen, SvD och Amnesty Press. Inom ramen för kampanjen har ytterligare flera debattartiklar publicerats, och en rad pressmeddelanden skickats ut.

Bristande öppenhet i svensk Rysslandspolitik I samband med riksdagsvalet 2006 utlovade Alliansen "en mer realistisk Rysslandspolitik". Men efter valsegern offentliggjordes aldrig dess konkreta innehåll. Östgruppen vände sig därför under våren till UD för att få ta del av hur Sveriges konkreta Rysslandspolitik ser ut. Eftersom UD inte kunde ge något svar utöver hänvisningar till strategidokument som publicerats redan 2004 publicerade vi i september en debattartikel på Newsmill ("Öka insynen i Rysslandspolitiken!") där vi kritiserade den bristande öppenheten, och konstaterade att hemlighetsmakeriet hindrade en konstruktiv diskussion om, och effektiv granskning av, den förda politiken.

Nytt informationsbidrag från Sida

I september lämnade Östgruppen in en ansökan till Forum Syd/Sida om ett informationsbidrag rörande förenings- och mötesfrihet i Ryssland och Belarus. Ansökan har sedermera beviljats vilket innebär att vi kommer att kunna fortsätta belysa den utsatta situationen för det oberoende civilsamhället i Ryssland även under år 2011. Informationsprojektet kommer att inkludera en rapport om den inskränkta föreningsfriheten i Ryssland och Belarus. Vi kommer sedan att uppmärksamma rapporten genom seminarier, möten och ytterligare informationsaktiviteter.

Tjetjenien

Mänskliga rättigheter i fokus vid Reinfeldts besök i Moskva

Den 9 mars genomförde Sveriges statsminister Fredrik Reinfeldt ett officiellt besök i Moskva, där han mötte bland annat president Dmitrij Medvedev och premiärminister Vladimir Putin. Samma dag publicerade Östgruppen tillsammans med två av Rysslands ledande människorättsförsvarare, Oleg Orlov från Memorial och Tanja Loksina från Human Rights Watch, en debattartikel i Sydsvenska Dagbladet med rubriken "Tala klarspråk med Ryssland, Reinfeldt".

I artikeln uppmanades Reinfeldt att tydligt och offentligt kritisera Rysslands bristande respekt för de mänskliga rättigheterna, bland annat rörande ryska myndigheters ovilja att verkställa Europadomstolens mer än hundra fällande domar mot Ryssland i Tjetjenienrelaterade rättsfall.

Ämnet togs upp av en svensk journalist på den officiella presskonferens som hölls i Moskva, och artikeln medförde att frågan om de mänskliga rättigheterna fick en dominerande plats i den svenska medierapporteringen från besöket.

Ryssland ratificerade protokoll 14

I januari ratificerade det ryska parlamentets underhus – duman – protokoll 14 till Europakonventionen. Protokollet gör det möjligt att effektivisera Europa-domstolens arbete, som idag hämmas av en omfattande överbelastning av ärenden.

Beslutet innebar ett konkret resultat av den ryska och internationella människorättsrörelsens påverkansarbete. I oktober 2010 ingick just ratificeringen av protokoll 14 bland de krav som Östgruppen tillsammans med en lång rad samarbetsorganisationer riktade till den ryska statsledningen.

Konferens om mänskliga rättigheter i Norra Kaukasus

I november medverkade Martin Ugglå i en konferens i Stockholm om människorättssituationen i Norra Kaukasus. Konferensen, som arrangerades av Civil Rights Defenders, samlade representanter för ryska och internationella människorättsorganisationer, däribland Amnesty International, Human Rights Watch och Memorial.

Konferensen resulterade bland annat i ett öppet brev till ordföranden för Europarådets parlamentariska församling (PACE), där undertecknarna, inklusive Östgruppen, påminde om PACE:s tidigare antagna resolution 1738. Resolutionen uppmanar bland annat Ryssland att åtgärda det omfattande straffrihetsproblemet i Tjetjenien genom att ställa misstänkta krigsförbrytare till svars.

Ansökan om informationsbidrag

Under hösten ansökte Östgruppen om ett informationsbidrag från Folke Bernadotteakademien. Det planerade projektet innebär en fortsättning på den kampanj som Östgruppen genomförde under 2009 angående problemet med straffrihet för krigsförbrytelser i Tjetjenienkriget.

Ansökan beviljades sedermera, och projektet genomförs därmed under våren 2011.

Belarus

Presidentval

Presidentvalet den 19 december kom att bli årets enskilt viktigaste händelse i Belarus, inte minst på grund av regimens brutala agerande mot protesterande demonstranter och den politiska oppositionens ledarskap. Östgruppen följde utvecklingen noga under valrörelsen och stod i kontinuerlig kontakt med människorättsförsvarare från landet. Vi spred deras rapporter om valfusk till en svensk publik och förmedlade såväl kontakter som information till svenska journalister som bevakade valet. Mycket av medierapporteringen i Sverige byggde därmed på information som vi varit med om att sprida.



I början av december arrangerade Östgruppen, i samarbete med Silc och Info Belarus, ett Torgmöte om situationen i Belarus inför presidentvalet. Förutom Martin Uggla och Silcs generalsekreterare Martin Ängeby talade riksdagsledamöterna Caroline Szyber (KD) och Anna Steele Karlström (FP). Ett antal av Östgruppens medlemmar uppträdde i tomtedräkter med förtejpade munnar för att väcka uppmärksamhet i julhandeln och påminna om situationen i Belarus.



Torgmöte inför presidentvalet i Belarus

Under valdagen och den närmast påföljande veckan rapporterade vi intensivt från händelseutvecklingen i Belarus, främst via pressmeddelanden och Belarus-bloggen. Vi medverkade också i ett öppet brev tillsammans med åtta andra europeiska människorättsorganisationer, där vi uttryckte vår upprördhet över regimens agerande och krävde en tydlig reaktion från EU.



Kampanj 193

Östgruppen har under 2010 fortsatt att driva "Kampanj 193, till stöd för föreningsfrihet i Belarus". Det konkreta målet för kampanjen är att paragraf 193 i den belarusiska brottsbalken skall avskaffas. Paragrafen kriminaliserar verksamhet i organisationer utan registrering och straffvärdet för överträdelser är fängelse i upp till två år. Eftersom oberoende organisationer ofta nekades registrering riskerar många modiga människor därmed fängelse för sitt viktiga samhälls-engagemang.

Vi har under året noggrant följt utvecklingen i Belarus och informerat om den aktuella situationen på föreläsningar och seminarier, i pressmeddelanden och andra sammanhang.

I mars, när den belarusiska människorättsorganisationen Vjasna för tredje gången nekades registrering, skapade vi uppmärksamhet kring detta i Sverige. I

samband med att det belarusiska kristdemokratiska partiets ansökan om registrering behandlades i oktober, efter två negativa besked i följd, gick vi tillsammans med sex andra europeiska organisationer ut med ett internationellt upprop för föreningsfrihet och krävde paragrafens avskaffande.

Ett av syftena med kampanjen är att få politiker i Sverige och EU att i sina kontakter med belarusiska myndigheter aktivt lyfta frågan om den inskränkta föreningsfriheten, och i synnerhet paragraf 193. När FN:s människorättsråd i maj granskade Belarus inom ramen för mekanismen Universal Periodic Review hade medlemsländerna möjlighet att i förväg sända frågor eller uppmaningar till den belarusiska delegationen. Det finns många människorättsproblem att ta upp när det gäller Belarus men Sverige valde att fokusera på två frågor, dödsstraffet och paragraf 193. Att paragraf 193 fick så stor uppmärksamhet (inte bara av Sverige) vid den aktuella FN-sessionen måste ses som ett resultat av den aktiva påverkanskampanj som belarusiska människorättsförsvare har drivit tillsammans med bland annat oss i Östgruppen.

Rätten till vapenfri tjänst

I början av februari dömdes Ivan Michajlaj till tre månaders fängelse för vapenvägran. Den belarusiska grundlagen garanterar rätten till vapenfri tjänstgöring men det saknades fortfarande en reglerande lagstiftning kring detta. Tillsammans med bland annat den tyska organisationen Libereco kritiserade Östgruppen rättsprocessen i ett öppet brev till president Lukasjenka. Vi skickade även ut pressmeddelanden om Michajlaus belägenhet och Martin medverkade i ett direktsänt program i Radio Svaboda. Som ett resultat av de samlade aktionerna

beordrade Lukasjenka snart fram den lagstiftning som saknades och Michajlaj kunde gå fri. Vapenvägrare har nu även stöd i lagen för sina grundlagsskyddade krav, vilket vi ser som en tydlig framgång.

Belarusdagarna

Östgruppen var en aktiv part i Forum Syds Belarusdagar den 23-26 februari.

Vi arrangerade bland annat två kulturkvällar med tema föreningsfrihet, en på Hugos kafé i Uppsala och en på Café Multikulti i Stockholm. Vid båda tillfällena medverkade den belarusiske artisten Zmitser Vajtsiusjkevitj, som också finns representerad på vår skiva "Messages from Belarus". I Stockholm berättade också de belarusiska människorättsförsvare Lena Tonkatjova från NOPI om paragraf 193 och dess konsekvenser.



Zmitser Vajtsiusjkevitj, Stefan Eriksson (Sveriges ambassadör i Belarus) och Lena Tonkatjova på Café Multikulti i Stockholm.

Inom ramen för Belarusdagarna höll Martin även en föreläsning för den utrikespolitiska föreningen på Stockholms universitet. Han var också moderator under ett seminarium om press- och yttrandefrihet, där bland annat EU-minister Birgitta Ohlsson deltog, samt på ett seminarium om EU:s östliga partnerskap där utrikesdepartementet fanns representerat.



EU-minister Birgitta Ohlsson talar på seminarium om press-och yttrandefrihet.

Vår pressinformation om Belarusdagarna resulterade i medial uppmärksamhet i Belarus samt en intervju med Zmitser Vajtsiusjkevityj i samband med hans framträdande i Uppsala.

Röster från Belarus



I slutet av oktober arrangerade Östgruppen i samarbete med Riksteatern en solidaritetskväll för Belarus på Södra Bar & Kök. Kvällen började med en paneldebatt om "Belarus och yttrandefriheten" inför det kommande presidentvalet, modererad av Maja Åberg från Svenska Amnesty. Därefter beskrev Natalja Kaljada och Mikalaj Chalezin från Sverigeturnerande Belarus Free Theatre i ord och bild om hur livet som dissident i Belarus kan te sig. Med stöd ifrån Svenska Institutet kunde vi även bjuda in den belarusiska trion Port Mone, som också finns representerad på vår skiva med belarusisk musik.

De avrundade kvällen med en mycket uppskattad spelning. Kvällen tillägnades den oppositionelle belarusiske medieprofilen Aleh Bjabenin. Arrangemanget uppmärksammades brett i belarusiska medier och lockade ett drygt hundratal gäster.



Aljaksej Varsoba (Port Mone) på Södra bar & kök

Teliasonera i Belarus

Det delvis statligt ägda Teliasonera är verksamt i Belarus genom sitt dotterbolag Turkcell. Inför presidentvalet i december uppmärksammade Dagens Nyheter i en artikelserie att företaget inte ser det problematiska i att hjälpa den belarusiska regimen att avlyssna landets medborgare. Östgruppen medverkade i flera av artiklarna, där också agerandet från ett annat svenskt storföretag, Ericsson (som försett regimen med avlyssningsutrustning), ifrågasattes.

Internationell aktion för yttrandefrihet

I mars deltog Östgruppen i en internationell aktion för yttrandefrihet i Belarus. Aktionen gick ut på att sätta munkavle på statyer runt om i Europa som en illustration till den belarusiska regimens försök att tysta oliktankande.

Vi medverkade i samarbete med Sveriges minsta offentliga staty – "Pojken som tittar på månen"



"Pojken som tittar på månen" i internationell solidaritetsaktion

Projektbidrag från Sida

Östgruppen beviljades 2009 ett projektbidrag från Sida/Forum Syd. Projektet stödjer mänskliga rättigheter och demokrati i Belarus. Den egenavgift som erfordras för projektet samlades bland annat in genom vår 193-kampanj. Projektet pågick under hela 2010 och avslöpte liksom tidigare mycket väl. Som projektledare vikarierade Martin Ugglar på 25 % i åtta månader. Flera medlemmar har också arbetat ideellt inom projektet. I maj lämnades en ny ansökan in för att fortsätta projektet. Trots att Sida drastiskt skurit ned på de bidrag till utvecklingssamarbete i öst som förmedlas via Forum Syd beviljades även denna ansökan. Arbetet beräknas pågå i åtta månader under 2011. Projektet utgör en stor och viktig del av Östgruppens Belarusarbete.

Belarusbloggen

BELARUSBLOGGEN

Ostgruppens ordförande bloggar om Vitryssland



www.vitryssland.wordpress.com

Belarusbloggen har etablerats som ett viktigt redskap för informationsspridning och opinionsbildning om samhällsutvecklingen i Belarus. Under 2010 publicerades ungefär 100 inlägg och antalet besök på bloggen har vuxit, med en särskild topp i samband med presidentvalet i december.

Massmedieaktivitet

Under året har Östgruppen skickat ut 20 pressmeddelanden rörande Belarus, och även på andra sätt agerat för att sprida information till svenska journalister, vilket resulterat i många massmedieinslag.

I oberoende belarusisk press har Östgruppens verksamhet fått stor genomslagskraft. Flertalet av våra utspel och aktiviteter har lett till reportage, intervjuer och omnämnanden i de mest centrala belarusiska nyhetsmedierna, t.ex. Radio Svaboda, Chartyja 97 och Radio Racyja.

Internationellt upprop



På människorättsdagen, den 10 december, initierade vi tillsammans med elva andra europeiska människorättsorganisationer ett upprop ("Belarus Petition") för demokrati och mänskliga rättigheter i Belarus. Över 2000 namnunderskrifter samlades in till stöd för uppropet.

Föreläsningar och seminarier om Belarus

Martin Ugglar har vid flera tillfällen hållit föreläsningar och medverkat i seminarier om människorättsituationen i Belarus. Under våren medverkade Martin tillsammans med bland annat Folkpartiets utrikespolitiska talesperson Fredrik Malm i seminariet "Twittra för Belarus", arrangerat av Silc. I november arrangerade Olof Palmes internationella center ett stort seminarium inför presidentvalet, där Martin satt i en diskussionspanel tillsammans med Sveriges ambassadör i Belarus Stefan

Eriksson, fd riksdagsledamoten Tone Tingsgård (S) och Amanda Lökvist från Silc Förlag.

Föreläsningar om Belarus har hållits för bland annat Svenska Baptistsamfundet, Noaks Ark och Gävle Teaterförening. Dessutom höll Martin i november ett utbildningspass för svenska valobservatörer som skulle övervaka presidentvalet, i regi av Sida.

Föreningsarbete

Årsmöte

Östgruppen höll årsmöte den 28 mars i Stockholm. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet och val förrättades. Martin Ugglå blev utsedd till ordförande.

Styrelse- och medlemsmöten

Under 2010 har Östgruppen haft åtta kombinerade styrelse- och medlemsmöten. Arbetsgrupper har vid behov haft separata möten däremellan. Mellan möten har styrelsen även fattat beslut via sin epostlista.



Östgruppsmöte i det fria

Workshop om ickevåld

I samband med årsmötet höll Annelie Schlaug i en workshop om ickesvåld. Under en förmiddag gav hon en introduktion om teori och metod i ickevåldsarbete. Därpå följde en diskussion om möjlig tillämpning i demokrati- och människorättsarbete med inriktning på Östgruppens fokusområden.

Filmkväll med Elin Jönsson. I slutet av maj ordnade Östgruppen en visning av Elin Jönssons och Magnus Gerttens dokumentärfilm "Long distance love". Elin Jönsson var på plats och introducerade filmen. Efter visningen serverades tilltugg och kvällen fortsatte med mingel och diskussioner.

Ekonomi

Östgruppens ekonomi har liksom tidigare skötts av vår kassör. I slutet av februari gick Jon Fridholm en kurs i ekonomihantering för ideella organisationer i LSUs regi.

Verksamhetsstöd

För år 2010 beviljades Östgruppen ett verksamhetsstöd från Folke Bernadotteakademien på 150 000 kr. Verksamhetsstödet har gett oss möjlighet att fortsatt ha en organisationssamordnare anställd på 40 % inom föreningen. Organisationssamordnarens uppgift har varit att fungera som en sammanhållande länk i föreningen, att stödja och koordinera det ideella arbetet, att sköta kommunikation med medlemmar, andra organisationer och en intresserad allmänhet, samt att ansvara för stora delar av den löpande administrationen. Verksamhetsstödet har dessutom gett föreningen direkt möjlighet att arrangera temakvällar och bekosta internutbildning. I oktober lämnades en ny ansökan in till Folke Bernadotteakademien om verksamhetsstöd för år 2011, vilken senare beviljades med 150 000 kronor.

Hemsida Föreningens ansikte utåt är hemsidan www.ostgruppen.se, som fortsatt har varit välbesökt. Under den första delen av året administrerades hemsidan av Åsa Elmerot. Mot slutet av våren tog Malin Holm och Jon Fridholm över det löpande arbetet. I samband med överlämnandet arrangerades en kurs i hemsideshantering för en grupp styrelseledamöter och aktiva medlemmar, i syfte att skapa en mer spridd ansvarsfördelning. Som ett led i det arbetet inleddes också ett inventeringsarbete under hösten, då önskemål om en ny, förenklad hemsideslösning framkommit. Det praktiska arbetet med att sätta upp en

ny hemsida kommer att inledas under 2011.

Medlemmar

Medlemsantalet i Östgruppen fortsätter att öka. Den sista december 2009 hade vi 57 betalande medlemmar, vilka ett år senare hade ökat till 70. Föreningens främsta informationskanal till medlemmarna, förutom hemsidan, är den interna e-postlistan (ostgruppen@ yahoo groups .com). Vi har också en parallell extern epostlista, (ostgruppen_info@yahoo groups.com) till vilken vi ansluter medlemmar som inte önskar så många utskick från oss, samt personer som inte är medlemmar men vill ha information från Östgruppen. Till de båda e-postlistorna var 136 personer anslutna i slutet av 2010 (83 respektive 53 på de båda listorna), vilket var en ökning från totalt 94 personer ett år tidigare.

Medlemsutveckling i Östgruppen



Förutom den allmänna e-postlistan har kommunikationen inom föreningen skett på separata e-postlistor för de olika arbetsgrupperna.

Personal

Östgruppen har under 2010 haft personal anställd på tre mindre tjänster. Sofia Ugglar har en tjänst som projektledare inom vårt Forum Syd/ Sidafinansierade Belarus-projekt på 25 % under åtta månader. Sofia har dock varit föräldraledig och Martin Ugglar har vikarierat på tjänsten under året. Sofia har även en fast anställning som organisationssamordnare på 40 %. Från och med mars och under resten av året har hon varit föräldraledig även från denna tjänst. Jon Fridholm har varit anställd som vikarie. Tjänsten har finansieras med det verksamhetsstöd vi beviljats av Folke Bernadotteakademien. Martin Ugglar har varit anställd som projektledare för Östgruppens informationsprojekt med Rysslandsfokus. Anställningen var på 25 % under tio månader och finansierades av det informationsbidrag vi fått av Forum Syd/Sida. Före detta styrelseledamot Nanna Holst har vid sidan av styrelsen fortsatt varit personalansvarig. Förutom dessa anställningar har Östgruppen arvoderat föreläsare och formgivare inom de olika projekten. Allt övrigt arbete inom föreningen har utförts ideellt.